

# ÅRSBREV 2021-2022

## USALAMA TO ÅR



### Kære medlem af Usalama

Den 20. januar 2023 fylder Usalama to år. Det er jeg selv ret meget 'på røven over', beklager mit sprog, men det har simpelthen været den vildeste rejse. Fra den ene dag til den anden var Usalama pludselig en 'rigtig' forening som også skulle fungere og følge reglerne i Danmark. Det har krævet en masse administrativt arbejde og hjælp fra revisorer, bankrådgivere, min kære familie og mange flere. 'Det er i processen man lærer', og det må man i sandhed sige, at jeg har erfaret. Jeg erkender blankt, at jeg måske ikke havde sat mig helt ind i alle de ting som ventede mig, da jeg for to år siden rejste til Tanzania for at starte et børnehjem. Det fungerer heldigvis meget bedre end forventet, takket være hårdt arbejde, den store hjælp jeg får samt de dygtige og samarbejdsvillige medarbejdere i Tanzania.

**SOM MEDLEM AF FORENINGEN SKAL DU HAVE DEN STØRSTE TAK FOR, AT ALT DETTE HAR KUNNE LADE SIG GØRE. FOR OPMÆRKSOMHEDEN, DONATIONERNE OG VIGTIGST AF ALT, TILLIDEN TIL PROJEKTET. UDEN DETTE HAVDE USALAMA IKKE EKSITERET OG FUNGERET SOM DET GØR I DAG.**

### Børnene

Børnehjemmet står stadig lige så flot, som da jeg forlod det første gang, med lidt ondt i maven, fire måneder efter opførelsen. Det er hjemmeligt, hyggeligt og så kan man (heldigvis) sagtens se, at der render syv børn rundt og leger og hygger sig hver dag. Barnepige Rachel gør det flotteste stykke arbejde, man kunne ønske sig. Hun er blevet så god til at berette hjem til Danmark med både

opdateringer og billeder af børnene. Hun vil i sandhed, alle børnene det bedste. Hun viser omsorg og stolthed, hver gang hun snakker om dem. De har fundet de helt rigtige rutiner for dem, og hver aften synger de godnat sang sammen inden sengetid. Børnene har fundet hinanden meget mere med tiden, og de hjælper hinanden og leger meget bedre, end man turde håbe på. De er blevet rigtige søskende som skiftes mellem at skændes og hygge sig som vinden blæser.

### **En typisk dag**

- Børnene står op med solen klokken 06:30.
- Rachel har lavet morgenmad, som de alle spiser sammen. Til alle måltider hører som regel en bordbøn med i Tanzania.
- Børnene hopper i skoleuniformen og følges til skolen. Den ligger 5 minutters gang fra Usalama
- Klokken 08:10 er der fælles morgensang på skolen.
- Børnene går typisk i skole fra 8:10-13:30 i de små klasser. Fredag er der idræt for alle skolens børn, de sidste to moduler.
- Klokken 10:30 er der boller og te for alle skolens børn.
- I mellemtiden er Rachel enten på markedet for at handle ind, gør rent eller ordner andre praktiske ting.
- Når børnene har fri, går de selv hjem, hvor Rachel har lavet frokost.
- Børnene går alle sammen (selv) i bad, når de kommer hjem fra skole og skifter til almindeligt tøj.
- Hyggetid/lektietid hvor Rachel hjælper.
- Aftensmad klokken 18:00.
- Klokken 19:30 synger Rachel og børnene en aftensang sammen, hvorefter de bliver lagt i seng.

### **Skolen**

I Tanzania starter skoleåret i januar. Efter juleferien skal alle børnene i nye klassetrin. Vores tre mindste, Moshi, Eyan og Shalom, skal starte i ”prepo” (preparation class) som er det sidste trin i ”pre-school” inden, at de rigtig skal i gang med ”class 1” næste år.

Hadija skal starte i class 1, og hun glæder sig og er meget stolt. Geofrey og Yasser skal begge rykke op i "class 3" som til ændring fra "class 2" betyder det lidt længere dage, hvor drengene skal spise frokost på skolen og har et modul efter frokost også.

Skolen har valgt at alle børnene skulle have nye skole uniformer, som du kan se nedenfor.



*(Fra venstre Shalom, Moshi, Hadija, Eyan, Yasser, Geofrey og Moshi)*

## **Jul**

Min familie og jeg var så heldige, at vi havde mulighed for at tage til Tanzania hen over julen, og vi fejrede juleaften sammen med børnene, Rachel og Rachels forældre i Tanzania. Vi brugte juleaftensdag i en swimmingpool, og om aftenen var vi på restaurant. I Tanzania er det ikke normalt at få julegaver, men et nyt sæt tøj er det vigtigste, og det skulle alle børnene selvfølgelig have. De fik også alle en julegave som var muligt at købe grundet vores støttemedlemmer, samt alle dem som har doneret deres gamle legetøj i løbet af året. Det var en kæmpe succes. Et par dage senere skulle børnene hjem på juleferie hos deres respektive familier.



*(Fra venstre Shalom, Moshi, Geofrey og Yasser)*



*(Fra venstre Hadija, Eyan, Grace, Hadija, Moshi og julebordet)*

### **Børnenes ferier hos deres familier**

Efter vi havde fejret jul med børnene og rejste hjem, skulle alle børnene hjem på juleferie hos deres tilbageværende familier. Det prøvede vi for første gang sidste år, og derfor var det en del mere lige til i år. Børnene glæder sig altid meget og stod stolte med rygsækkende pakkede, da de blev hentet.

**Moshi** var på ferie hos hendes bedstemor som bor sammen med hendes moster og hendes kusine og bedste veninde, Anna, som har tilhørsforhold til vores sideprojekt Anza Usalama.

**Hadija og Geoffrey** var på ferie hos ”moster”-Gladness, som er en god ven af huset, samt børnenes tættest knyttede voksen.

Fra årsbrevet 2020/2021: *”Før Geoffrey flyttede ind på Usalama, boede han på et statsejet børnehjem, og har derfor ikke haft meget kontakt med hans familie. Vi har opsøgt familien, og det er ikke et sted hvor Geoffrey kan komme på ferie. De bor uden elektricitet og uden rent drikkevand. Gladness er Geofreys tætteste knyttede voksen, og hun har været i hans liv i mange år.*

*Kort tid efter Hadija flyttede ind på Usalama, fandt vi ud af, at Hadijas moster har haft svært ved at holde sig ædru. Derudover skulle der komme mange fremmede mænd i huset, og derfor kommer Hadija også på ferie hos Gladness, som desuden er sponsor for Hadijas onkel. Onklen går i skole langt væk, men bor hos Gladness i feriene. På den måde kan Hadija og hendes onkel opretholde kontakten og nyde ferien sammen”*

**Eyan og Yasser:** er brødre og skulle derfor sammen på ferie hos deres onkel. Han bor tæt på Usalama og vi har en aftale om, at de tager på besøg hos drengenes bedstemor og oldemor, da de ikke selv har mulighed for at tage sig af dem hen over ferierne.

**Rachel og børnene:** blev i sommerferien på Usalama, og i juleferien tog de hjem til deres landsby efter juleaften sammen med Rachels forældre til landsbyen. Rachel har otte ugers betalt ferie om året, som er delt op i sommer- og juleferien.

## **Frivillige**

Børnene har været så heldige at op til flere frivillige i løbet af året er rejst til Tanzania. Både frivillige og børnene trives rigtig godt i det. De frivillige er som regel både med i skolen og om eftermiddagen på Usalama til leg og lektiehjælp. Børnene får ofte nogle oplevelser udover det sædvanlige, når de frivillige er på besøg. Det kan være at komme på legeplads, at lave mad sammen, tage på restaurant eller ud og bade.

Der er altid brug for flere frivillige hænder i Tanzania, og hos Usalama er vi umådelig glade for al den opmærksomhed fra frivillige samt den hjælp I har bidraget med. Frivillige er en utrolig vigtig del af projektet, da hele dette startede ved min egen oplevelse som frivillig. Uden den havde Usalama ikke stået i dag. Tak for jer.

På hjemmesiden kan du læse meget mere om de frivilliges udtalelser: <https://www.usalama.dk/about-5>



*(frivillige fra venstre Freja, Johanne, Astrid og Mathilde, som tog børnene med ud at spise på hadijas fødselsdag. Børnene fra venstre Moshi, Geoffrey, Eyan, Hadija, Yasser, Shalom og Grace)*

### **Retssag**

Desværre går alt ikke altid efter planen. I starten af 2022 søgte Rachel om endegyldig skilsmisse til sin mand som dengang, inden hun kom til at arbejde på Usalama, smed hende og børnene på gaden for en anden kvinde efter hun havde fået bank. Desværre er reglerne sådan, at det er Rachels mand som arver, når Rachels far en dag går bort, derfor har det været nemmere sagt end gjort at blive skilt fra ham. Rachels mand hev hende i retten, hvor kvinder desværre ikke er særlig godt stillet fra start. Her skulle de kæmpe om retten til deres datter, Gracel som bor på Usalama. Usalama har støttet Rachel økonomisk i forbindelse med transport og de retslige omkostninger for hende. Derudover begyndte Usalama at betale løn direkte ind på en konto til Rachel, så de i retten kunne se at Rachel er godt stillet økonomisk til at tage sig af sine børn. I flere måneder vidste vi ikke, om Rachel kunne

få lov at beholde sine børn. D. 25/9 skriver Rachel hjem til mig, at hun har vundet retssagen. En kæmpe lettelse for os alle. Nu er Rachels eksmand for alvor ude af billedet.

### **Ny ansat hos Usalama**

For at aflaste Rachel har Usalama valgt at ansætte endnu en barnepige på deltid. Hun kommer et par timer om ugen og hjælper Rachel med det huslige, så der kan være mere overskud til bl.a. lektiehjælp og omsorg. Mama Elizabeth hører til vores underprojekt, Anza Usalama Tanzania, hvor hendes datter Faith bliver hjulpet i skole, og familien får leveret mad hver måned.

Elizabeth er fornyligt blevet opsagt fra sit arbejde som rengøringskone og har derfor svært ved at betale husleje. Vi fandt det derfor oplagt, at hun kunne blive ansat på deltid hos Usalama til samme løn, som hendes fuldtidsarbejde udgjorde før. I fremtiden håber vi, at hun kan finde endnu et job som rengøringskone ved siden af for at skabe et økonomisk overskud hos familien



### **Status**

Sidst jeg var på besøg var i efterårsferien 2022. Her havde jeg mulighed for at tage af sted da jeg havde ferie fra mit studie. Det var så dejligt at se dem alle sammen igen. Børnene viser stolt deres værelser, tegninger, det vægmaleri de havde lavet sammen med et par frivillige og meget mere frem. I decembers fik Usalama desuden et hønsehus doneret af sød sponsor som har fulgt Usalama siden sin spæde start. Det er så hyggeligt og bringer mange gode æg til middagsbordet.



*(Du kan finde mange flere billeder på Facebook: Usalama Tanzania, Instagram: Usalama\_Tanzania eller på hjemmesiden [www.usalama.dk](http://www.usalama.dk))*

### **Anza Usalama**

Det har været et travlt og spændende år, og der er blandt andet sket en omlægning af leveringen af mad til familierne. Maden bliver nu kørt ud hver anden måned, for at på den måde at kunne spare benzin, da familierne ikke bor i samme landsby, og der derfor er ret langt mellem bopælene.

Inflationen har også sat sit præg på Tanzania, og derfor sparer vi, hvor vi kan!

Anza Usalama er det seneste år blevet udvidet med endnu en skøn og stor familie, nemlig familien Maphie.

Familien Maphie blev introduceret for os, da nogle frivillige på Usalama Børnehjem mødte dem, og havde et inderligt ønske om, at familien skulle have hjælp. Hurtigt blev der fundet sponsorer til familiens mange børn, og de startede på Tumaini Trust Mission School, på nær den yngste, som ikke er gammel nok endnu. Abisai, familiens ældste søn er gradueret d. 23 september 2022, og er nu startet på Secondary school.



I april 2022 blev et husprojekt sat i værk, da familiens hus langt fra var optimalt.

Projektet var færdig d. 13 juni 2022. Huset kunne stadig bruge en kærlig hånd, og en omgang af en god håndværker, men huset blev optimeret i form af vinduer, døre, varmeisolerende lecablokke, nyt tag, og tætning med mørtel.

Familiens ældste datter skal starte i form tre på en Secondary inde i Arusha, hun bor hos en bekendt af familien, og har udtrykt sin utilfredshed over, at hun ofte bliver sat i arbejde, og derfor ikke har energi til at passe sin skole. Vi har fundet en løsning, så hun kan flytte hjem til en god ven af vores samarbejdspartnere i Tanzania. Vi arbejder på at få fikset det finansielle, da det bliver en ekstra udgift.

Det har i særlig grad også været et spændende år hos familien Paulo!

Faith er rykket et klassestrin op, og går nu i class 2! Hun er i en fantastisk udvikling, og hun får en masse ros af skoleinspektøren. Philomena er gradueret fra Usa River Primary School, og er nu startet i Secondary! Daudi, pigernes storebror, havde søgt om finansiell støtte hos staten til at kunne betale for college, men blev desværre afvist. Daudi arbejder som maler, mens han venter på, at han kan søge igen næste år, da han ønsker at læse til lærer.

Derudover har Faith haft fødselsdag, og er nu 8 år!

Børnenes mor, Elizabeth, blev fyret fra sit tidligere job, hvor hun arbejdede omtrent 37 timer om ugen til timeløn på 1,3 kr – nu er hun ansat på Usalama Børnehjem. Elizabeth arbejder fra kl 8-15 mandag og fredag, så hun selv kan være hjemme til at sende Faith i skole og tage imod hende igen.

Elizabeth havde sin første arbejdsdag d. 24 oktober 2022.

Hos familien Athumani har Anna har været hjemme både i sommerferien og henover julen, og hun blev hentet af sin mor Zena, og sammen henter de Moshi på Usalama Børnehjem.

Anna går i intermediate, og skoleinspektøren har tillid til Annas faglige evner, hendes indlæringsproces tager bare lidt længere tid end nogle andres. I Tanzania er det normalt at opdele elever i slow-learners og fast-learners, og Anna tilhører kategorien slow-learners.

Hjemme hos plejefamilien er der fint, rent og nydeligt, og skoleinspektøren gjorde opmærksom på, at Anna er fin og ren når hun kommer i skole – til trods for, at hun har hullet tøj på, når hun løber rundt derhjemme. Det er sjældent, at der bliver smidt tøj ud, også selvom det er slidt og hullet.

Hjemme i Kisongo har bedstemor Moshi Juma fået det lidt bedre. Zena er stadig god til at komme ud og flette hår, og prøver at få skrabet nogle penge sammen. e

Derudover har Annas brødre, Joshua og Micheal haft fødselsdag, og er fyldt 10 og 5 år!



**Jeg håber du/I forsat har lyst til at støtte op om Usalama**

**Af hjertet tak,**

**Freja fra Usalama**



**Ps. en lille bøn til vores medlemmer**

Husk at skrive hvis du får et nyt betalingskort, eller hvis du af andre årsager ikke ønsker at være betalende medlem længere.