

ÅRSBREV 2022-2023

USALAMA TRE ÅR



Kære medlem af Usalama

Den 20. januar 2024 fyldte Usalama tre år, og det har været tre begivenhedsrige år. Det har været vilde og fantastiske år med masser af lærerige øjeblikke, både med gråd og grin. Tre år er fløjet afsted, og det er næsten ikke til at forstå, hvilket også betyder, at man efterhånden må betegne Usalama som en veletableret organisation. Vi lever stadig efter mottoet 'Det er i processen, man lærer', og det er noget, som Usalama praktiserer hver eneste dag. Året 2023 har været en turbulent periode internt i foreningen, og vi er evigt taknemmelige for, at du som medlem fortsat følger med og støtter os hver måned, så vi kan udføre vores arbejde så godt som muligt.

Som medlem af foreningen skal du have en speciel tak for, at alt dette har kunne lade sig gøre. For opmærksomheden, donationerne og vigtigst af alt – tilliden til projektet og visionerne bag. Uden dette havde Usalama ikke eksisteret og fungeret som det gør i dag.

Ny barnepige på Usalama

I marts måned, kort tid efter min hjemkomst fra årets første rejse til Tanzania, kontaktede den daværende barnepige, Rachel, mig og fortalte, at hun havde mødt en mand i sin lokale kirke, som hun var blevet forelsket i, og som hun ønskede at gifte sig med. Rachel kommer fra et voldeligt forhold, hvor hun en dag besluttede at flygte med børnene på armen for at starte et nyt liv. Derfor er det udover at være vemodigt også helt fantastisk, at Rachel nu har fundet kærligheden igen. Dette betød også, at Rachel skulle flytte ud sammen med hendes to børn, Sharlom og Grace, og at Usalama skulle finde

sig en ny og lige så kompetent barnepige. Og det må man sorme sige er lykkedes til fulde. Usalama er nemlig så heldige, at Sophia sammen med hendes syvårige datter, Careen, er flyttet ind på Usalama, hvor Sophia skal varetage alle Rachels opgaver. Sophia er uddannet inden for regnskab og har i flere år arbejdet på en lokal skole. Sophias mor er en tæt bekendt af et dansk ægtepar, der er bosiddende i Tanzania og som har hjulpet mig med at komme i kontakt med Sophia. Sophia er lærernem, snakker rigtig flot engelsk og rummer en naturlig omsorg over for børnene, som hurtigt ytrede sig at de var rigtig glade for Sophia.

Personalegruppen på Usalama ser nu således ud: Sophia på fuldtid og Elizabeth på deltid:



Sophia & Elizabeth

Børnene

Ligesom det var en stor forandring for os, var det selvfølgelig en endnu større forandring for børnene. Men da alt var faldet på plads, virkede det til, at alle børnene trivedes i stor stil. De hjalp hinanden med lektier, legede og opførte sig som søskende nu gør. De er blevet ældre, og især de ældste er blevet små pre-teenagers, som blandt andet ønsker sig armbåndsure og spejle til deres værelser. I

januar-februar havde jeg i forbindelse med min studiepraktik mulighed for at være i Tanzania i seks uger. Det var så dejligt igen at have ordentlig tid sammen med børnene. Jeg havde mulighed for at komme helt i bund med nogle af de ting, som jeg mente var på tiden. Jeg havde blandt andet alle børnene med til lægen for at få dem målt og vejret samt gennemgået en generel sundhedstjek, fået ordnet en masse ting i huset og på udearealerne, fejret fødselsdage, forsøgt at fordele pligter ud til børnene og bare hygget rigtig meget.



Der bliver fejret fødselsdag – I Tanzania er der tradition for, at fødselaren skal dele en bid kage ud til alle gæsterne.

Skolen

I Tanzania starter skoleåret i januar. Efter juleferien skal alle børnene gå i nye klassetrin. Vores to mindste, Moshi og Eyan, skal starte i første klasse, hvilket betyder, at alle børn nu går rigtigt i skole og ikke længere er i pre-school. Hadija skal begynde i 2 klasse, og Geofrey og Yasser skal begge starte i 4 klasse, hvor eksamenerne begynder, og som de skal bestå for ikke at skulle gå om, men det er vi slet ikke nervøse for. Alle børnene klarer det simpelthen så flot og er nogle af de dygtigste i

deres klasser. Et meget stolt eksempel er Yasser, der i tidernes morgen faktisk ikke måtte starte i skolen, da han først kom til Usalama, fordi han ikke bestod sin optagelsesprøve. Jeg pressede på og lovede, at han ville få ekstraundervisning, fordi jeg var sikker på, at Yasser kunne klare det. Han fik lov til at starte, og i en kombination af dette og særligt hårdt arbejde fra Yasser er han nu den dygtigste i hans klasse. Vi er simpelthen så stolte og rørte over, at Usalamas visioner virker i praksis



Yasser og Geoffrey viser stolt deres testresultater frem

Rapport fra skolen

Yasser: “He is a hard-working boy who has done a excellent job. Keep up and continue working hard”

Eyan: “He has performed excellent in his studies”

Hadija: “Her academic trend is impressive and has performed excellent in academic area. Keep it up young girl”

Geofrey: “He is very hard-working and should aim to stabilize his performance”

Moshi: “Her academic trends is excellent. Keep it up!”



Billeder fra skolen

Børnenes ferier hos deres familier

Børnene kommer stadig hjem på ferie hos deres respektive familier i landsbyerne to gange om året, i sommer- og juleferien, som tilsammen udgør cirka to måneder.

Moshi er på ferie hos hendes bedstemor, der bor sammen med hendes moster og hendes kusine og bedste veninde, Anna, som har tilknytning til vores sideprojekt Anza Usalama.

Hadija er på ferie hos hendes "moster" Gladice, som er en god ven af huset, og som også har Hadijas onkel på besøg i ferierne.

Geofrey er på ferie hos sin bedste ven fra skolen og dennes forældre. De er gode venner af huset, og manden arbejder som buschauffør på drengenes skole og har været til stor hjælp i huset. Geofrey er meget glad og glæder sig altid til at skulle hjem på ferie med sin gode ven.

Eyan og Yasser, der er brødre, er derfor sammen på ferie hos deres onkel, som bor tæt på Usalama. Vi har en aftale om, at de også tager på besøg hos drengenes bedstemor og oldemor, da de ikke selv har mulighed for at tage sig af dem i løbet af ferierne.

Sophia og hendes datter, Careen, bliver på Usalama i ferierne og får besøg af deres familie i løbet af ferien. Sophia har otte ugers betalt ferie om året, som er delt op i sommer- og juleferien.

Frivillige

Børnene har været utrolig heldige, da flere frivillige i løbet af året har valgt at rejse til Tanzania. Både frivillige og børn trives rigtig godt sammen. De frivillige deltager typisk både i skolen og om eftermiddagen på Usalama, hvor de er med til leg og lektiehjælp. Børnene får ofte ekstraordinære oplevelser, når de frivillige er på besøg, såsom ture til legepladser, madlavning sammen, restaurantbesøg eller ture ud for at bade. Der er altid brug for flere frivillige hænder i Tanzania, og hos Usalama sætter vi stor pris på al den opmærksomhed og hjælp, som frivillige har bidraget med. Frivillige udgør en utrolig vigtig del af projektet, da det hele begyndte med min egen oplevelse som frivillig. Uden den oplevelse ville Usalama ikke stå, hvor det gør i dag. Tak til jer alle. På vores hjemmeside kan du læse mere om frivilliges udtalelser: <https://www.usalama.dk/about-5>



Lilli fra frivillig i 2 måneder

Besøg af sponsorer

Udover frivillige har Usalama også haft den heldige oplevelse af at få besøg af sponsorer fra Danmark. Det var en særlig oplevelse for børnene at have besøg af en hel familie med medlemmer i alle aldersgrupper, og de fik sig alle en helt ny veninde fra Danmark. Det var samtidig en vigtig oplevelse, da børnene fik en bedre forståelse for de personer, der hjælper dem, da det selvfølgelig sommetider kan være svært at forstå, hvordan det hele hænger sammen.

”EN MEGET STOR OPLEVELSE AT BESØGE USALAMA. Vi har været så heldige at besøge alle de skønne og smukke børn på Usalama i december 2023. Det var meget dejligt at se, hvad sponsorater kan gøre, så børnene får en god hverdag både i privat skole og på Usalama. Superglade, velopdragne børn. Vi havde Olivia med, 8 år, og de elskede hende fra den første dag, hvor vi blev modtaget med åbne arme, og det var gensidigt. Vi var på tur i landsbyen og så deres fine skole, deres klasselokaler, legeplads og fodboldbane. Vi var på privat besøg i landsbyen og så en dagligdag. Vi var i søndagskirke med børnene, og det var en helt særlig oplevelse. Sophia, som er deres barnepige, er virkelig sød, og de er gode til at hjælpe til. Vores besøg på Usalama har givet os de bedste minder for livet og efterladt en kæmpe savn til børnene. Vi kommer helt sikkert igen. Men vigtigst af alt var at se og opleve, at være sponsor er givet rigtigt godt ud.” - Olivia - Julius - Michael & Heidi



Familien Marding

Ekstraordinære donationer

Gerlev Idrætshøjskole: I marts måned blev Usalama kontaktet af Gerlev Idrætshøjskole, som fortalte, at de havde valgt vores lille, frivillige forening til at modtage de penge, der ville blive indsamlet over en weekend. Det var helt fantastisk at få vist sådan en tillid til vores projekt, og vi er både stolte og rørte. Vi fik endda lov til at holde åbningstalen på den aften, hvor eleverne skulle gå i 24 timer for at samle penge ind.

Gerlev indsamlede over 170.000 kroner til Usalama, og i alt blev der gået 7250 kilometer, hvor hver elev i gennemsnit gik 50 km, og flere nåede at runde 100 km. I fugleflugt har de gået hele vejen til Tanzania.



Åbningstalen på Gerlev Idrætshøjskole

Christian Reinhold & Jacob Røn: En kæmpe stor tak til Christian Reinholdt og Jacob Røn, som har skrevet bogen 'Femfarve i major', og som har valgt at 10% af deres bogsalg skal gå til Usalama.

TAK!

Status

Sidst jeg var på besøg, var i efterårsferien 2023. Her havde jeg mulighed for at tage af sted, da jeg havde ferie fra mit studie. Det var så dejligt at se dem alle sammen igen. Børnene viste stolt deres seneste lektier, tegninger, dansetrin og meget mere frem. Jeg var primært afsted for at ansætte og lære den nye barnepige at kende, og da jeg rejste hjem igen, havde jeg en rigtig god fornemmelse. På samme tid fik vi købt nogle af de ting, som manglede, såsom nye høns, nye skoletasker osv.





Anza Usalama

År 2023 bød på en mængde af enormt spændende ting.

I marts måned blev der afholdt indsamlingsweekend på Gerlev Idrætshøjskole, en begivenhed der står os meget kært. Der var en overvældende mængde af støtte, og det var første gang at Freja og jeg (Sarah) talte om foreningen foran så stor en menneskemængde. I alt var der ca. 220 deltagende op til og i weekenden omkring indsamlingen.

Familien Athumani





Anna har haft et fantastisk skoleår i class 2, og hun har fået intet mindre end otte "A" og et "B", hvor A er "excellent" og den højeste score, og B er "very good" og den næsthøjeste score. Det er simpelthen alle fag, udover sports and arts, hvor Anna får den aller højeste score. Læreren skriver også i hendes report form: "her learning pace is encouraging and has performed excellently in her studies". Anna blev tilbage i 2022 placeret i kategorien "slow-learners", og allerede dengang satte hun sig for at huske at lave alle sine lektier, og gøre sig umage med dem. Det har altså gjort, at hun nu ligger nr. 7 i sin klasse, hvor de er 39 elever, og dette på trods af, at hun også sidder helt bagerst i klasselokalet. Vi er simpelthen så stolte af hende. Hun udvikler sig så meget.

Anna har været hjemme på ferie to gange, hvor hun begge gange blev hentet af sin mor, og sammen de tog hjem til Kisongo, hvor hun har holdt otte ugers ferie i alt. Derhjemme knokles der, og i de kolde måneder er de fælles om at finde brænde rundt omkring i lokalområdet, så de kan tænde et bål og holde varmen.

Anna trives rigtig godt i sin plejefamilie, hun har fået nogle dejlige kammerater og pleje søskende.

Skoleinspektøren siger ligeledes, at hun virker frisk, og ser ren og pæn ud, når hun om morgenen kommer i skole.



Familien Paulo



På Usalama er der blevet ansat en ny barnepige, Sofia, som Elizabeth er meget glad for at arbejde sammen med. Der er selvfølgelig blevet holdt nyt personalemøde i oktober hvor de har kunne tale om forventninger og arbejdsmiljø.

Faith afsluttede class 3, og det bliver spændende at følge hende gennem class 4, hvilket er det første år med eksamener. Grundet eksamenerne skal hun nu også til at gå i skole hver lørdag, hvilket er kutyme for class 4 og class 7. Class 3 har været lidt svært, og læren skriver i Faiths report form: "she works moderately academically, but can do better than what she has scored" – men udover det, så har hun fået fine kommentarer i hvert fag. I swahili, civic and

moral, og social studies klarer hun sig rigtig flot, og vi holder af og hepper på Faith uanset hvad.

Philomena afsluttede i 2023 form 1, og Esther, den ældste datter på Secondary afsluttede form 5, og påbegynder derfor det sidste år i 2024.

Daudi er startet på Moshi Co-operative University, hvor han læser Human Ressource Management. Dette blev sat i værk i oktober 2023, efter nogle skønne sponsorerer meldte sig. På universitetet har Daudi startet en lille business, hvor han køber og sko, og sælger det via grupper på WhatsApp. På den måde tjener han lidt penge mens han studerer. Indtil videre bruger han de fleste af pengene på, at købe adgang til universitetets stationære computere, hvor alle opgaver skal afleveres. I fremtiden ønsker han at lede et firma, men for nu er han jævnt tilfreds med sin lille sidegesjæft.

Udover det, så åbnede familien Paulo op for, at de frivillige på Usalama kunne komme på besøg, så de kan få et bredere billede af diverse boligforhold i landsbyen. Om søndagen går Elizabeth og pigerne i kirke fra 9-13. De går i samme lokal kirke som Sophia og børnene fra Usalama. Elizabeth synger i kirken, og Faith synes det er enormt spændende og sejt at fortælle om.



Familien Maphie

Hjemme hos familien Maphie har både Abigael og Abisai færdiggjort deres klassetrin på Maji Ya Chai Secondary School. Abigael skal i 2024 starte i form four, og derfor skal hun bo skolen hele dette år. På skolen får de te og brød kl. 10, og frokost kl. 13.

På Tumaini Mission Trust School er alle elever rykket et klassetrin op. Abiudi har scoret den højeste karakter i alle sine fag, og lå nr. 2 i hele klassen. Nu er han startet i class preparatory.

Det samme gælder Abimeleki, som udelukkende også har fået den højeste karakter, og nu starter han i class 1. Gladness har også gjort et imponerede stykke arbejde, og klaret sig igennem med de to højeste karakterer, hvor Glory derimod har synes at det har været lidt sværere, men læreren skriver, at han tror på, at hun sagtens kan klare sig bedre. Gladness og Glory starter nu i class five.



Derhjemme i landsbyen har Mary (mor) startet en lille forretning, hvor hun opdrætter kaniner, høns og geder. Hun passer godt på dem, feder dem op, og sælger dem derefter videre. De har f.eks. lige solgt deres ko, som de fik 1 million shilling for (ca. 2.700 DKK), pengene brugte de til at optimere farens kirke. Kirken har nu 40 medlemmer i menigheden. Aminiël (far) kan bruge sin arm helt funktionelt igen, efter hans ulykke tilbage i juni. Han ville så nødig ud i en operation, så han er lykkelig for at have sluppet afsted med armen i en omgang gips. Generelt ser familien mere sund ud, de har alle sammen fået lidt mere sul på kroppen, og har fået en glød i øjnene, som faktisk gjorde, at jeg næsten ikke kunne genkende Mary på gaden.

Det var så dejligt at se.

På Tumaini Family Home bor Glory, Gladness, Abimeleki, og Abiudi.

De klarer sig så flot, og har fået så meget ros af både lærere og forældrene i hjemmet. Abimeleki og Abiudi sover på værelse med to andre drenge, og selvom der er senge nok til alle, så har de valgt at sove i samme seng, som jeg er sikker på, er med til at give dem en ekstra følelse af nærvær og tryghed. Det er helt nyt for dem, at de har stue og køkken med møbler, mulighed for at gå i bad, værelser med senge til alle, port ind til huset, og en hoveddør der kan låses for uvedkommende.

I ferierne er de hjemme hos deres mor og far, og deres seneste ferie var juleferien, hvor de var hjemme i fire uger sammen. De havde haft en dejlig ferie.

Vi glæder os til at se, hvad 2024 kommer til at bringe!



Vi håber du/I forsat har lyst til at støtte op om Usalama

Af hjertet tak,

Freja fra Usalama



Fra Venstre: Sophia, Yasser, Geoffrey, Eyan, Careen, Moshi, Freja og Hadija